

ELFJAARLATER

DEEPEE

Het vervolg op Tienjaarlater: de spin-off van een polonaise met meer dan 100 gebruikte maagden.

Elfjaarlater: een heerlijke DateBeleving voor de Single en lieverdjes opzoek naar een nieuwe ex.

© 2011 DeePee

© 2011 Boekenplan, Maastricht

www.henkk.nl

www.boekenplan.nl

ISBN 9789086662173

NUR 400

Omslagontwerp: Boekenplan

Ontwerp en idee: DeePee

Boekverzorging: Studio LilyArt, Maastricht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Metaforische uitspraken.

Er komen zeer zeker ooit dating-sites die mensen echt willen, de dieren hebben dat al eeuwen op ons beesten voor.

De wereld van de dating sites zit boordevol met huigende cavemannen.

Hihi, liefde is niet hihi
Je bent in de minderheid als je mijn boek niet wilt lezen. Haha.

Karakter is belangrijk, maar je moet er wel mee over straat kunnen gaan.

Ware schoonheid zit van binnen en ware lelijkheid zit van buiten.

How low can you go? Alles inzetten voor een geflopte relatie? Follow me...

Gaan we naakt of functioneel naakt in de vrije uitloop?

Ik neem de verantwoording voor wat ik hier schrijf en niet voor wat jij hier leest!

Dit boek is wellicht geen boek voor vrouwen, want dan zou het heel dik en ingewikkeld moeten zijn.

Voor ...

Niks 'jakkie bah'! Niet in ons leven samen.

Dankzij jou heeft mijn leven een steeds hoger genietgehalte. Jarenlang was mijn 'dasein' zonder emotionele extremiteiten, nu kan ik volmondig wekelijks uitschreeuwen: "Oh oh snoepje j'ai une erection, jusque au plafond!" Jouw 'tjappie' gespeel met mijn moobs is onmiskenbaar vet relaxed. Wollah! Het oxytocinegehalte is stijgend. Ik word eerlijker en wel met een positieve vibe. 'Bluff my way in love'. Steeds meer valt nu alles op de goede plek. Een benepen moraal is geëxplodeerd. Je hebt alweer eens te meer het beste in mij bovengehaald. Het ambtelijke 'inhoudelijk' betekent nu 'uithoudelijk'. Ik houd van je woorden schat, jij bent immers eens te meer mijn inspirerende woordenschat. Bezorg me nog eens te meer zo'n instabiel moment!

Bedankt voor je kreet na het lezen van dit tweede boek: "Zo laten Sjatje, niks meer aan doen!"

'Jawohl, wir haben es gewusst'.

Mi geri rowsu, soso lobi, mi lobi joe.

Dankbetuiging.

Alweer en zelfs reeds een tweede boek van mijn hand. Ik mag er trots op zijn. De periode van zoeken en bij elkaar rapen van de kopij was een ware nachtmerrie maar het resulteerde snel in een meer dan 150 pagina dik boekwerk zoals je kunt zien.

Mijn dank gaat deze keer met lof uit naar de diverse webmasters van o.a. Relatieplanet, Secondlove en Lexa. Lexa belooft volgens de reclames fun te bieden. Ze zeggen zelf: “Bij ons draait het om de fun en niet om het daten. Wij bieden een weg naar een leuke date en zien onze klanten niet als zielig of eenzaam”. En toch gingen ze ten onder aan hun eigen beweringen. Parship zegt: “Ons abonnement is heel duur, maar dan heb je ook wat. Er is onder meer een filter voor figuren met foute bedoelingen. Zij wisten het echter voor elkaar te krijgen enkele profielen met gefingeerde namen bijna meer dan een jaar onopgemerkt op hun sites te laten rondzwerven waardoor er veel informatie kon vergaard worden die te toetsen was aan eerdere ervaringen met daters en datingsites.

Wat dacht je van Amote, Hetmooistebloemetje, Alex, Teutebel, Alice, Snoepje en meer. Heb je ze ook getroffen hier en daar? Het bewijs wordt meermaals geleverd; de zogenaamde controle op echtheid is een farce. Hebben we het nu over mukofagie of een valse noot in de samenleving oftewel de malafide wereld van de internet daters? Ik trapte tot in den treure tegen deze ‘gevestigde’ orde binnen het internet daten. Die heilige huisjes van onuitgesproken regels wil ik steeds

nog plattrappen. De webmasters geven steeds weer voldoende voer en inspiratie door hun eigen puberale moraalriderende intenties boven de menselijke relationele wensen te plaatsen. Dank aan de vele daters die steeds weer meespeelden in de cyberwereld van gewenste geneugten en door hun reacties en antwoorden mijn inspiratie sensoren prikkelden. Rukpuppies en boeroepers met veel geilgezever waar de dating- en chatsites van overlopen hadden telkens weer nieuwe invallen om zich te presenteren als unfake element en dreigden met een kleuterachtig: “stout hoor, je krijgt een ban...”, als niet snel genoeg aan hun wensen werd voldaan. De ‘spannende’ afkortingen en taalvormingen hebben een hoofdstuk doen vullen. Vragende zinnen zonder vraagteken en opmerkingen eindigend op een vraagteken, als dat geen voer ter discussie is. Het populisme anno 2011? De ‘laisser faire’ gedoogzone van de dater anno 2011?

Ook met dit boek wil ik de alleenstaande, de single, de ‘singel’, die via internet en andere media, opzoek is, weer eens de enige echt heldere spiegel voorhouden zodat ze een eerlijke blik kunnen hebben op hun bezigzijn in deze zo bizarre wereld vol diepe valkuilen.

Amaaise, ge moogt mij uw bekomst geven, doorsturen naar de intensiefzorg en de klote aftrekken. Da's straf! Big bizoo. Quelle nouvelle?

Leef naar de geest van een datingsite, beter dan naar de letter van de frustrerende voorwaarden.

Inleiding.

Elfjaarlater bevat gedeeltelijk dezelfde eigenschappen als haar voorganger, Tienjaarlater, tenminste als we een boek vrouwelijk mogen noemen. Anders ga ik verder met haar nu hem of het boek te noemen. De mate van hilariteit van profielen is iets minder geworden maar nog steeds spatten velen boven de norm van normaliter uit. Normen en waarden? De norm is de regel die je stelde, de waarde is de hoeveelheid die het voor je inhoudt. Vaak worden deze termen gebezigd maar alleen de warhoofd die leeft van kretologieën en toiletspreuken prijst zich nietszeggend hiermee aan op het internet waar teveel zoekenden op laag niveau smachten naar een bevrediging van lusten. Wellicht ook een diepere wens naar een nieuwe relatie ofschoon we weten dat dat er slechts in minieme mate mogelijk zal zijn. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het chatten waar menigeen de tijd mee doodt. Lachwekkende afkortingen die een straattaal suggereren kunnen zinnen vormen die onbegrijpelijk zijn. Confronteer je de andere chatter met zijn eigen afkortingen dan herkent men ze niet eens meer. Een soort van blindheid voor de werkelijkheid op tekstniveau is ontstaan waarbij slechts een eigen afkortingenwereld is ontstaan die te pas en te onpas toegepast wordt.

Maak ook goed gebruik van het hoofdstuk over schuilnamen, nicknames noemen enkele webmasters het, die dan weer vergezeld gaan van passwords, paswoorden, wachtwoorden en controle woorden. Hoe verzinnen ze het?

Verlustigend is het steeds wijder verbreide gebruik van eigenschappen van de Nederlandse taal. Het zou ‘levendig’ zijn zoals geopperd wordt, steevast en telkens weer tijdens het ‘Groot dictee der Nederlands taal’. Tussen haakjes even vermelden; de schrijver van dit boek wist in 2010 slechts 22 fouten te scoren en zou daarmee dus een gedeelde derde plaats hebben bemachtigd. Dat ‘levendige’ in onze taal geeft velen de kans om een eigen structuur aan te brengen en woorden in een nieuwe vorm te presenteren. Wat dacht je van het verschil tussen domme Rick en dommerik, pakjes en pak Jes?

Hoe leesbaar is de volgende passage die beide voornoemde irritaal-elementen behelst?

Domme rik t is pak jes avond vr n suiker pot kben stapel gek in pies a en mn peen is drank vrij t is ff waarde loos mr t kan binnen dringen in de speel room als n boven staande stand beeld en kerst boom in n slaap kamer van t woon huis kmt. Heey mss is sjatte jij. Alles goed jij. Hoe issie, jij.

Is dit ons levendig taaltje Nederlands of gewoon woord-verwarring? Tenhemelschreiend geblabla, een kakofonie, meer niet. Het multinationale en multilinguïstische Babylon, dat internet heet. Ik bibber van irritaal! Waarde loos! Soms dacht ik: ‘Ben ik nog wel op de goede weg? Of moet ik met de massa meezeulen?’ Min uiterst concrete aard ga ik ‘no way’ vaarwel zegen.

Hygiëne tijdens de one night stand? Badkamer rituelen tijdens eerste dates kunnen zo kostelijk amusant zijn. Slaapgewoontes zijn menselijk te noemen. Heb je na een afgrijselijke nacht nog zin in seks? Misschien zelfs al bij het ontdekken dat de laag make-up dikker dan verwacht is. Heftig veel pagina's worden aan deze pijnbeleving gewijd. Je geraakt in dat hoofdstuk emotioneel shocking klem, vilase.

Kan je er doorheen komen zonder een dilemma te veroorzaken, dan heb ook jij de grens tussen normaal en manische stoornis overschreden in je leven. Dat rugzakje dus, het vorige leven. Daarvan waarvan alles nog hoog in een vaandel stond en uit de tijd dat je nog katten uit de boom keek. Jammer voor je, mijn ex-vriendin heeft er veel en ook die komen uit die bekende boom. Tot hypercorrectie zal ik niet overgaan, je maakt maar je eigen zootje van je leven, je liefde, je exen. Bereid je voor op een ommezwaai, geen ommekeer, wees klaar en bereid onderhevig te kunnen zijn aan vernieuwing.

Kan jij iets met bubbling, serialkissing, dryhumpen, stokjewippen, golddiggers, players, cougars, funwappen, glampen, friendzones?

Zet je schrap, een ga van start in het oepsgebied van Elf Jaar Later.

- n x ff w88 en dan door stoten is in deze levens les -